



dS De
Standaard

De Standaard

Date: 26-08-2023

Page: 53

Periodicity: Daily

Journalist: -

Circulation: 71590

Audience: 457199

Size: 183 cm²



kort & bondig

Een judaskus voor het vrouwenvoetbal

Nu we het succes van het WK vrouwenvoetbal zouden moeten vieren, heeft heel de voetbalwereld het maar over één ding: *kiss-gate*, ofwel de ongevraagde kus op de mond die Spaans voetbalbondsvoorzitter Luis Rubiales tijdens de medailleceremonie aan wereldkampioene Jennifer Hermoso gaf. Het incident blijft nazinderen. Rubiales weigert af te treden ondanks groeiende druk. Woorden als vals feminisme en een karaktermoord vliegen in het rond. Heeft hij een punt?

Laten we starten bij de feiten. Eerste feit: Rubiales maakt een obscene gebaar (grijpt

in zijn kruis) op de tribune. Tweede feit: Rubiales kust een van de spelers, zonder toestemming, op de mond. De 'TGV-vuistregel' van Sensoa helpt de ernst van ongepast seksueel gedrag inschatten. Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats bij schending van een van de kerncriteria 'toestemming, gelijkheid en vrijwilligheid'. Gedrag dat we niet kunnen en mogen tolereren. Niet in de 'normale' wereld, niet in de sportwereld en ook niet tijdens uitzonderlijke momenten zoals de viering van een wereldtitel. De controverse is terecht. Niet alleen het gebrek aan toestemming en vrijwilligheid is overduidelijk, ook de machtsongelijkheid tussen bondsvoorzitter en speler weegt door.

Controverse is er ook over het minimaliseren dat onmiddellijk na de feiten begon. Het was een moment van uitzonderlijke prestatie, euforie en ontlading, en dan mag al eens iets meer, niet? Normalisering van

onaanvaardbaar gedrag is het fundament voor het vergoelijken, bagatelliseren en continueren van seksueel geweld, zeker dat van

de 'lichtere' soort.

Controverse was er ook over de manier en snelheid waarmee (niet) gereageerd werd. Onmiddellijke reactie van Uefa, waar Rubiales vicevoorzitter is, en Fifa was nodig, maar bleef uit. Geen woorden, maar daden, ongeacht de mooie protocollen en 'safeguarding policies' die bij Fifa, Uefa, en bij de Spaanse bond op de plank liggen. Een door de Spaanse voetbalbond verzonden statement dat speler Hermoso geen graten zag in de kus, helpt natuurlijk niet.

De vraag is nu wie leiderschap opneemt. Hoe lang wordt nog weggekeken? Applaus van enkele Spaanse directieleden en de mannelijke hoofdcoaches van zowel het mannen- als vrouwenteam bij de verongelijkte statements van voorzitter Rubiales

hitsen de gemoederen verder op. Spelers haken af, sponsors volgen mogelijk nog. Dat is bijzonder jammer, want het WK vrouwenvoetbal was een groot succes, in gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook ver daarbuiten. Miljoenen mensen zagen het vrouwenvoetbal ongekende hoogtes bereiken. Waar de verdere groei ervan nu centraal zou moeten staan, heeft iedereen het een week na de finale nog louter over de kus. De echte hoofdrolspelers staan in de schaduw. En zo deelde Rubiales ook een judaskus uit aan het vrouwenvoetbal.



Tine Vertommen & Bram Constandt

Onderzoeker Thomas More Hogeschool; professor sportmanagement UGent.